

VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Vredesweek 2019
Inspiratiedagen
Nijmegen 23 maart
Rotterdam 13 april

Augustine4U
Augustinus
voor jongeren



Gesprek over *gastvrijheid* op basis van citaten van Augustinus

Grenzen verleggen, grenzen trekken

Was jij ooit gast in andermans huis of had je een vreemde in huis?
Hoe voelde dat? Als gast en als gastvrouw of gastheer geef je iets van je privacy weg. Je stelt je open voor anderen. Omgekeerd moet je je in een ander huis aan de gewoontes van anderen aanpassen.
Is ieder contact niet een ontmoeting met een ander mens?
Kan een ontmoeting jouw grenzen verleggen?
En: waar trek je zelf jouw eigen grens?
Kun je dat bij anderen, in de klas, in de buurt?
Grenzen aangeven en ook verleggen?

Liever een hond dan een vreemdeling in huis?

Mensen verschillen van taal. Dat maakt de ene mens tot vreemde voor de andere. Als twee mensen die elkaars taal niet kennen gedwongen in elkaars nabijheid verblijven, dan is het vaak voor stomme beesten van verschillende soort gemakkelijker om elkaar te vinden dan die twee mensen, die toch soortgenoten zijn. Dat gaat soms zóver, dat een mens liever in het gezelschap van zijn hond verkeert dan van een vreemdeling!

(Augustinus, *De stad van God*, 19,7 bewerkt)

Het hart bij de Heer

Bemin de wet van God (Ps. 119, 165), dan kan er geen ergernis voor u zijn. Ik wil u vragen, smeken en aansporen om zachtmoedig te zijn, om medelijden te hebben met degenen die lijden, om klaar te staan voor de zwakken. Laat uw gastvrijheid in deze tijd van vele vluchtelingen, behoeftigen en noodlijdenden overvloedig zijn en uw goede werken ook. Laat de christen doen wat Christus beveelt.

(Augustinus, uit sermo 81,9)

Te gast in ons eigen huis

Erken de functie van de gastvrijheid: dat is de weg naar God.

U neemt gasten op met wie u samen onderweg bent (Lc 24,29): wij zijn allemaal vreemdelingen. Een echte christen is wie in eigen huis en vaderland beseft een vreemdeling te zijn. Ons echte vaderland ligt immers hierboven en daar zullen wij geen gasten zijn. Want hier op aarde zijn wij allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis. Als wij dat niet zijn, kunnen wij niet van hier naar daar reizen. Als wij wel verder willen reizen, zijn wij gasten. Laten wij onszelf niet voor de gek houden: wij zijn gasten.

(Augustinus, uit sermo 111,4)

Hoeveel vrede past er in jouw huis?

'Heb de vrede lief, koester de vrede, bezit de vrede, nodig zoveel mogelijk mensen uit om de vrede te bezitten: hoe meer mensen haar bezitten hoe groter zij wordt. Een aardse woning kan niet veel medebewoners bevatten, maar het bezit van de vrede groeit met het aantal eigenaren.'

(Augustinus, uit *sermo 357,1*)

>>Over grenzen

Augustinus overschrijdt grenzen. Letterlijk als Noord-Afrikaan die gestudeerd heeft in Carthago, gedoopt is in Milaan en bisschop werd in Hippo Regius. Maar hij gaat ook grenzen over in zijn zoektocht naar Christus: 'Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel, maar heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt, heb aandacht voor Christus die honger heeft en kou lijdt, die in nood verkeert en vreemdeling is.'

(Augustinus, uit *sermo 25*)

Zeg iets goeds omwille van de vrede

'Gelukkig die vreedzaam zijn, want zij zullen kinderen van God genoemd worden' (Mt. 5,9). Wie zijn dat, de vreedzamen? Degenen die vrede brengen. Ziet u ergens mensen die onenigheid hebben? Zorg dan dat u de vrede tussen hen herstelt. Zeg tegen de een iets goeds over de ander en tegen de ander iets goeds over de een. U hoort van een van hen iets slechts over de ander, gewoon omdat hij kwaad is? Vertel dat dan niet door. Houd de boze woorden van iemand die kwaad is, voor u. Maan hen in alle oprechtheid tot eendracht. Maar ook als u de vrede wilt herstellen tussen twee vrienden van u die onenigheid hebben, moet u bij uzelf beginnen met vreedzaam te zijn. U moet uzelf van binnen tot vrede brengen, waar u waarschijnlijk elke dag strijd levert met uzelf.

(Augustinus, uit *sermo 53,12*)

Vrede en gerechtigheid kussen elkaar

Gerechtigheid en vrede zijn elkaars vriendinnen, ze kussen elkaar. Maar misschien wil je de ene wel en de andere niet.

Er is niemand die geen vrede wil, maar niet iedereen wil aan het werk voor gerechtigheid. Ondervraag alle mensen: wil je vrede? Het hele menselijke geslacht zal als uit één mond antwoorden: ja, dat dat wil ik, dat heb ik lief. Heb dan ook de gerechtigheid lief want het zijn twee vriendinnen die elkaar kussen. Als je de gerechtigheid niet bemint, zal haar vriendin van de vrede niet van jou houden en niet naar je toekomen.

Doe gerechtigheid. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar; ze strijden niet met elkaar. Wil je dus tot vrede komen, beoefen dan de gerechtigheid.

(Augustinus, verhandeling over psalm 84,12, ingekort)

Vragen voor een socratisch gesprek

- Wat is gastvrijheid?
- Wat is voor jou grenzen verleggen?
- Waar leg jij je grenzen?
- Voel jij een plicht tot gastvrijheid?
- Is er een recht op gastvrijheid?

Augustine4U biedt het thema gastvrijheid of andere thema's aan in een ochtend- middag- of avondprogramma op locatie. Te denken valt aan een gespreksgroep, catechisatie, alternatieve viering of een uitwisselingsprogramma of project op middelbare scholen.

Zie www.augustinus.nl > augustine4U